



Oase
Bergen

Bij elkaar

Hoe ziet het samenkomen eruit in
een 1,5 meter samenleving

Chris Green

Inhoud

Voorwoord	4
Wat we tot nog toe hebben geleerd	5
Wat we voorlopig nog gaan missen	12
Bij elkaar op zondag.....	14
Bij elkaar in de zomer	19
Ons primaire doel	20

Voorwoord

Deze dagen zijn niet wat we hadden verwacht. De 1,5 meter samenleving is hier en wie kan zeggen wanneer het definitief achter ons zal liggen?

We zijn nu 2 maanden verder en ook al hopen we op een terugkeer naar het “oude normaal” ,we bevinden ons in een nieuwe situatie. Dat zal voorlopig ons “nieuwe normaal” zijn.

Hoe eerder wij dat accepteren hoe beter het voor ons zal zijn. De grootste vraag voor is nu: “Is uw God groot genoeg om een 1,5 meter samenleving te doorstaan?” Onze generatie zal niet naar de hemel kijken om deze vraag te beantwoorden. Ze zullen naar Zijn kerk kijken voor het antwoord, naar Zijn vertegenwoordigers, Zijn getuigen op aarde.

Als Christenen geloven we dat onze Vader ons niet in de steek laat, dat Hij altijd voor ons zal zorgen. Maar hoe dan in Zijn gemeente? Is er een plaats voor de “vergadering van gelovigen” in een tijd waarin we worden aangeraden grotere vergaderingen te vermijden? Is er genoeg ruimte om bij elkaar te zijn in de 1,5 meter samenleving, zowel letterlijk als figuurlijk?

Ik geloof van wel. Wat hier volgt is een voorstel; hoe dat eruit zou kunnen zien voor de Oase Bergen gemeente.

Wat we tot nog toe hebben geleerd

We gingen voor het eerst naar een 100% online model op 18 maart, 2020¹. Toen was de lengte van de maatregel tot 6 april en dus was er een kleine hoop dat we na 3 weken weer bij elkaar konden komen. Achteraf gezien was die hoop, klein als het ook was, best naïef. Met ingang van de 100% online model moest veel veranderen. De zondag samenkomst moest op een afstand gehouden worden. De Loft moest omgebouwd worden tot een livestream en opname studio. Leidersraad en staff vergaderingen moesten online vergaderingen worden. Een pastoraal zorg plan moest snel opgezet worden. We waren niet langer een gemeente die elkaar regelmatig ziet. We hadden niet meer het luxe voordeel dat we minstens eens in de week elkaar konden vragen, “hoe gaat het met je?” Het was heel handig geweest als we allemaal dichtbij elkaar woonden. Dan hadden we elkaar nog op straat kunnen ontmoeten of bij de supermarkt. Ineens moesten we leren als gemeente verbonden te blijven van een afstand.

Dit is niet makkelijk geweest, hoewel het nog veel moeilijker had kunnen zijn. De maatregelen die in

¹ Kijk naar die uitzending op: <https://subspla.sh/hh44mkx>

Nederland zijn gehanteerd zijn niet zo streng geweest als die in andere landen. Toch moesten we schakelen. En moesten we leren om te leven met het spanningsveld tussen elkaar opzoeken en afstand houden, tussen menselijk contact en zorg voor de eigen gezondheid en die van de ander.

Ik ben trots op onze gemeente. Ik zie hoe we toch verbonden zijn gebleven ondanks de afstand. Sterker nog, ik merk dat er nu een nieuwe diepte is, in onze verbondenheid, die God door deze crisis heeft voortgebracht, waarvoor ik dankbaar ben.

Deze pandemie heeft ons wel wat geleerd.

1. Onderschat niet de invloed van een pandemie

Op 8 maart stond ik voor de gemeente op een zondagochtend en deelde even tussen mijn preek door, dat als we ooit in een lockdown situatie zouden komen, we dan door zouden gaan via 100% livestream diensten. Daarover lachten we een beetje met elkaar, alsof we zeggen, “dat zal zeker niet in Nederland gebeuren.”² Slechts 10 dagen later was het zo snel achteruitgegaan dat we toch naar de 100% online model gingen. En dan ook hoopten we dat we binnen 3 weken weer bij elkaar konden komen. Terwijl ik dit schrijf zitten we in week 9.

We moeten de invloed van een pandemie niet onderschatten. Natuurlijk willen we terug naar “normaal” maar, zoals een flyer in de regio duidelijk maakt, “het niet normaal vinden, is het nieuwe normaal.”

² Deze mededeling kun je zien op minuut 3:50 hier: <https://subspla.sh/bkwsxb5>

De invloed van de pandemie is niet alleen te zien in de maatregelen die opgezet zijn. Je ziet haar invloed op veel verschillende vlakken:

- op ons angsten en gedachten over ons eigen leven,
- op sociaal acceptabel gedrag (handenschudden, groepen van 4 of meer, etc.) ,
- op hoe we wettelijk bij elkaar mogen komen,
- op wat het betekend om een goede burger te zijn.

Deze pandemie heeft in een hele korte tijd de hele wereld op haar kop gezet. Mensen die willen voorspellen hoe het wel of niet eruit zal zien in de komende maanden moeten de les van de afgelopen maanden nog leren.

Verder, als we plannen voor de toekomst op korte en lange termijn, willen maken, moeten we deze les in gedachten houden.

2. Een gemeente van wie de leden op afstand van elkaar wonen is een kwetsbare gemeente

In Oase, wonen veel van ons niet in dezelfde buurt, zelfs niet in dezelfde stad of hetzelfde dorp. We zien elkaar alleen op zondag. Dit maakt ons als gemeente kwetsbaar. We zien elkaar niet in de normale gang van het leven. We ontmoeten elkaar alleen op afspraak. Als we wel met elkaar zijn dan hebben we het vaak over een “onderwerp” en niet over onze levens, hoe we daarin staan, onze dromen, onze obstakels, etc. Een gemeente van wie de leden elkaar zien alleen op de zondagssamenkomst en af en toe op een bijbelstudie avond loopt het risico dat hun relaties dun en oppervlakkig zullen worden. Relaties zijn het zenuwstelsel van het lichaam van Christus. Door deze pandemie is dit feit naar voor gebracht.

Op het moment dat de fysieke zondag samenkomsten afgelast waren begonnen we allemaal wat meer bewust elkaar op te zoeken via WhatsApp, Zoom, telefoon, mail, etc. In de app groepen begonnen we veel meer te delen met elkaar, videos, foto's en bemoedigende woorden. Ouders maakten samen met hun kinderen filmpjes en foto's over de zondag les materiaal. De Leidersraad begon regelmatig berichten te sturen naar gemeenteleden om liefde en aandacht te tonen en mensen deelden gebedsvragen met elkaar via de wekelijkse Oase Makers Update en de chat op de zondagochtend livestream.

Dit zijn goede, gezonde bewegingen voor onze gemeente. Maar laten we toch in gedachten houden, God heeft ons toch samen geroepen. Hij heeft ons aan elkaar gegeven! We moeten steeds meer elkaar opzoeken en manieren vinden om fysiek bij elkaar te zijn, ook buiten de zondag om³. Laten we deze les niet vergeten of deze nieuwe, gezonde bewegingen laten versoepelen tegelijkertijd met de corona maatregelen. Laten we nieuwe, frisse energie steken in de zondagssamenkomsten. Laten we ook verder kijken dan de zondag, om te zien hoe we deze kwetsbare kant van onze gemeente sterker kunnen maken.

3. Het werk van pastorale zorg moet gedragen worden door de hele gemeente

Bijbels gezien is het een vreemde situatie als het meeste van de pastorale zorg in een gemeente wordt overgelaten aan 1 of 2 mensen. Maar in feite is dat wat wel wordt verwacht van veel gemeenteleiders.

³ <https://subspla.sh/pm43vkj>

Maar deze pandemie heeft ons laten zien dat als de relationele banden in de gemeente sterk zijn, komen de noden en hulpvragen al heel snel naar boven. De benadering wordt breder gedeeld, sneller opgepakt en beter uitgevoerd dan als het alleen in het werkpakket van 1 of 2 mensen zou zijn.

De Leidersraad heeft veel van dit werk opgepakt de laatste maanden en ze hebben het uitstekend gedaan. Mijn grote dank en respect daarvoor!

Laten we ook als gemeente kijken naar hoe we de pastorale zorg nog breder kunnen trekken. Laat het over ons gezegd worden net zoals het was gezegd van de allereerste gemeente: “er was ook niemand onder hen die gebrek leed.” (Handelingen 4:34)

4. Een doordeweekse update voegt iets belangrijks toe aan de interconnectiviteit van de gemeente

Tijdens deze periode hebben we een wekelijkse Oase Makers Update toegevoegd in de gemeente agenda om mensen op de hoogte te houden van ontwikkelingen in die week en hen te bemoedigen. Deze contact momenten, ook al is het alleen via de livestream, hebben wel wat toegevoegd aan de verbondenheid van de gemeente. Het biedt ook de kans om in een andere setting de gemeente toe te spreken.

5. Digitale manieren van samenkomen hebben toegevoegde waarde

Voor deze pandemie, waren er meerdere bijbelstudies, gesprekken of samenkomsten die niet konden worden bezocht vanwege de afstand van onze woonplaatsen, de beperkte tijd die we hebben, de beperkte beschikbaarheid van beide ouders of om gezondheidsredenen.

Deze pandemie heeft ons laten zien dat ook wanneer we weer bij elkaar mogen komen, de obstakels van afstand, oppas, tijd en gezondheid geen obstakels hoeven te blijven. De technologie die we hebben gebruikt in deze pandemie moeten we blijven gebruiken. Dit is een andere manier waarop we een kwetsbare kant van onze gemeente sterker kunnen maken.

We beginnen nu ook te zien dat het digitaal bezoeken van een samenkomst, een veel laagdrempeliger optie voor een niet-Christelijke persoon is, dan een fysiek bezoek. Er is dus ook een missionaire toegevoegde waarde.

6. De Heilige Geest werkt ook als we niet fysiek bij elkaar zijn

De eerste keer dat je voor iemand bidt op de andere kant van een camera en scherm voelt het ongemakkelijk en “niet normaal”. We zitten liever naast elkaar en leggen liever onze handen op elkaar’s schouders. Maar ondanks hoe we ons voelen, de Heilige Geest blijft Zijn werk doen. God blijft onze gebeden verhoren, ook al voelt het niet per se “krachtig” voor degene die bidt. Hij is niet beperkt door de maatregelen van het land. Onze afstand doet niets af aan Zijn kracht. In deze pandemie hebben we al verschillende gebedsverhoringen meegemaakt die dit feit bewijst.

7. Digitale manieren van samenkomen zijn geen vervanging voor het fysiek bij elkaar komen

Ook al zijn we heel dankbaar voor de technologie die we hebben, het is geen vervanging voor het fysiek bij elkaar komen. Wij zijn fysieke wezens die fysiek contact nodig hebben. Deze periode van “social distancing” heeft die behoefte nog sterker benadrukt.

Wat zijn de specifieke dingen die aanwezig zijn bij het fysiek bij elkaar komen als gemeente, die we niet hebben bij digitale manieren van samenkomen?

1. De eenzaamheid van het leven, vooral in de 1,5 samenleving, verdwijnt als we elkaar weer zien en horen, en des te meer als we elkaar weer een hand of een hug kunnen geven, als we kunnen lachen, huilen, bidden, zelfs dansen met elkaar!
2. De opbouwende kracht van samen in gebed en aanbidding zijn is niet te onderschatten. Het omringd worden door de stemmen van jouw geloofsgezin is opbouwend op een manier die je moeilijk kan omschrijven.
3. Er is een bepaalde spontaniteit van het werk van de Heilige Geest die aanwezig is bij het fysieke samenzijn. Iemand krijgt een indruk dat ze iets moet zeggen of delen of bidden en die kan het dan gelijk delen met alle aanwezigen en wordt iemand anders direct daardoor opgebouwd.

Wat we voorlopig nog gaan missen

Voor dat ik ons plan voor het weer samenkomen uitleg wil ik eerst een paar dingen duidelijk schetsen. Zolang wij leven in de 1,5 meter samenleving zullen onze samenkomsten niet zijn wat ze hiervoor waren. Ze zullen anders voelen. We zullen ze anders beleven. Het zal in eerste instantie zelfs heel ongezellig voelen.

Ik wil niet per sé negatief zijn maar we moeten wel onze verwachtingspatronen bijstellen. Er zijn dingen die we voorlopig heel erg gaan missen op het moment dat we weer allemaal bij elkaar komen:

- handenschudden en knuffels
- Lang met elkaar praten bij de koffie, voor en na de samenkomst
- Van de thuis-gemaakte gebak genieten
- Kinderen in dezelfde ruimte als mensen die in de hoog risico groep zijn
- Dat mensen van verschillende huishoudens naast elkaar zitten
- Handen op elkaar leggen als we voor iemand gaan bidden
- Gesprekken houden met elkaar zonder een 1,5 meter afstand aan te houden

Wat dan ook onze verschillende meningen zijn over de maatregelen die op ons worden gelegd door de overheid, we moeten ons er wel aan houden en ook onze uiterste best daarvoor doen. Dat betekent per definitie dat veel van de dingen die vroeger het samenkomen zo warm en gezellig maakten, zullen voorlopig niet aanwezig zijn.

Er zijn ook een aantal mensen die misschien liever niet willen of kunnen samenkomen vanwege hun eigen gezondheid. Deze mensen zijn net zo goed verbonden met Oase en we zullen hen blijven dienen zoals we dat de laatste maanden hebben gedaan. We moeten ieder blijven zegenen in de keuzes die ze maken en tegelijkertijd benadrukken hoe belangrijk het is om bij elkaar te komen.

Bij elkaar op zondag

Hierbij het plan voor het weer bij elkaar komen, eerst uitgezet in een overzichtelijke tijdlijn en dan in detail.

Tijdlijn

Officieel mogen kerken weer bij elkaar komen vanaf 1 juli (1-6-2020) met minder dan 100 mensen. Echter moeten Chris, Rebecca en hun gezin teruggaan naar de Verenigde Staten op 15 juni (15-5-2020) voor een periode van 8 weken. Hoewel samenkomen wel mogelijk is zonder Chris en Rebecca, is het niet wenselijk dat onze eerste diensten terug van deze periode zonder de leiding van onze voorganger worden gehouden. Het plan is dus

- tot en met 29 augustus doorgaan met 100% online samenkomsten (Zie “bij elkaar in de zomer” voor ideeën over hoe we elkaar kunnen blijven opzoeken in de zomervakantie.)
- Op 30 augustus onze eerste fysiek samenkomst in de PCC Bergen gebouw houden terwijl we ook de online

versie van de samenkomst blijven houden met chat en live interactie in de samenkomst zoals gebedsvragen benoemen in de chat die live is in de fysieke samenkomst en ook wordt gedeeld.

Details voor samenkomsten vanaf 30 augustus

Zolang de 1,5 meter maatregel staat moeten onze samenkomsten anders worden georganiseerd. Hierbij het plan van aanpak waarin we ons best doen om aan de maatregelen en het advies van de RIVM te houden. Onze oprechte dank aan Natali de Jong voor het uitwerking van dit plan en ook aan Vera Timmermans voor het meedenken. Jullie zijn oplossingsgerichte leiders en we zijn er dankbaar voor!

Vorbereidingen:

- Stoelen klaarzetten. We kunnen 48 stoelen kwijt in setjes van 2. Voor huishoudens die met meer dan 2 komen kunnen we wat gestapelde stoelen neerzetten die ze aan de buitenkant erbij kunnen zetten om de 1,5m afstand te houden of mensen moeten apart zitten.
- Speakersysteem en beamer van de school gebruiken op het podium om drukte en contact rondom opzet te verminderen . Camera en andere benodigheden voor de live stream moet wel worden opgezet
- Vertaalsysteem klaarzetten.
- Borden en bewegwijzering uitzetten.
- Schoonmaken van stoelen, lokalen, wc's, deurklinken....

Tijdsschema:

- 9.00-9.45 uitzetten van de stoelen, muziekinstrumenten/band en geluid. Borden buiten ophangen, vertaalsysteem en geluid opzetten en testen.
- 9.45-10.15 oefenen band.
- 9.45-10.15 gebed
- 10.00 - de poort tot de parkeerplaats gaat open. Mensen moeten blijven in hun autos zitten tot 10.15
- 10.00 gastheer/gastvrouw staat buiten voor de deur om mensen welkom te heten en te zeggen dat de deur om 10.15 open zal gaan.
- 10.15 voordeur open. Mensen direct naar de zaal laten lopen, ouders kinderen wegbrengen.
- 10.30 dienst begint.
- 11.30 einde dienst, mensen direct naar de uitgang laten lopen.

Kinderen:

- Kinderen kunnen om 10.15 naar de kinderlokalen gebracht worden. Via de route uitgestippeld voor de ouders. Oudere kinderen kunnen zelf naar het lokaal lopen.
- Kinderwerkers houden 1,5m afstand met elkaar en waar mogelijk met de kinderen.
- Handgel is aanwezig in elk lokaal.
- Kinderen nemen van huis hun eigen drinken en tussendoortje mee.
- Kinderen worden na de dienst buiten opgehaald door de ouders of als het weer tegen zit aan de deur van het lokaal.

Band:

Maximaal 3 bandleden op het podium, om 1,5m afstand te kunnen houden.

A/V:

De A/V desk zal in een nevenkamer zijn voor het geluid en de slides. De lied teksten zullen geprojecteerd worden op het scherm van de school naast het podium en eventueel op de app.

Vertaling:

Vertaling wordt gedaan via het vertaalsysteem en wordt opgezet in de keuken.

Algemene regels/huishouding:

- Houd ten alle tijden 1,5m afstand.
- Als men valt in de hoge risico groep, is het beter thuis te blijven en de dienst via de live stream te volgen.
- Niet naar de dienst te komen als je ziek, verkouden, koorts, hoesten etc
- In elleboog niezen/hoesten, handen regelmatig wassen.
- Bij binnenkomst de looproute volgen en direct gaan zitten op de stoel die vrij is en die dichtbij het podium is.
- Zoveel mogelijk thuis naar de wc te gaan, om toiletbezoeken te limiteren.
- Je kan in de zaal praten met de mensen die om je heen zitten, maar wel op je stoel blijven zitten.
- Er mag niet in groepjes gepraat worden in het gebouw.
- Als je met iemand wil praten die niet bij je in de buurt zit doe dit dan graag buiten of maak samen even een afspraak.

Overig:

- Er zal geen thee en koffie zijn.
- Jassen zullen aan de stoel moeten worden gehangen.

- Alleen de nodige mensen in het gebouw voor set up en af bouw. Mensen zo veel mogelijk alleen komen voor het klaarmaken van de zaal/band.
- Collecte via de GIVT app.
- Mensen moeten zelf hun Bijbel meenemen of via een Bijbel app.
- Iedereen op de hoogte brengen van onze gang van zaken via de mail en op onze app/website.
- We moeten er rekening mee houden dat we door handhaving gecontroleerd zullen worden. Dus het is belangrijk dat iedereen zich aan de algemene regels houdt.

Wat hebben we nodig?

- Één gastheer/gastvrouw die om 10.00 buiten bij de voordeur staat om mensen welkom te heten en te zeggen dat de deur om 10.15 open gaat.
- Bewegwijzering in het gebouw, uithangbord bij het hek buiten van Oase en van onze ‘regels’.
- Één of twee mensen om de weg te wijzen en mensen naar hun stoelen te brengen, ervoor zorgen dat de stoelen bij het podium eerst bezet worden, om te veel lopen door de zaal te reduceren.
- Mensen om schoon te maken van evt wc’s, stoelen, klaslokalen, deurklinken etc.
- Kleine set up team, 2 mensen.

Bij elkaar in de zomer

Hierbij een paar ideeën over hoe we elkaar kunnen opzoeken tijdens de zomerperiode.⁴

- Nodig een andere gezin of persoon uit om bij jou te komen eten. Voelt dat nog niet veilig, zet een laptop neer en eet met elkaar via een videobel gesprek!
- Nodig een andere gezin of persoon uit om bij jou op een zondagochtend een preek van de Oase archief te bekijken of een livestream dienst van een andere kerk te bekijken.
- Ga een wandeling maken met een andere gezin of persoon in de duinen van Bergen. Ieder kan hun eigen lunch meenemen. Als jullie daar zijn, bid voor elkaar, voor de gemeente en voor de mensen in Bergen die Jezus nog niet kennen.
- De terrasjes zijn weer open in de zomer! De perfecte kans om een beetje van het “normale” leven te vieren met iemand anders van Oase.

⁴ De huidige maatregelen voor mensen uitnodigen bij jouw thuis of ontmoeten buiten kun je misschien ook helpen om te begrijpen wat wel en niet mag: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/afstand-houden>

Ons primaire doel

Deze pandemie is de grootste uitdaging die wij zijn tegengekomen als samenleving, en zeker als Oase. De maatregelen die onze samenkomsten tegenhielden hebben een tijdelijke verandering veroorzaakt. Om die reden is de grootste vraag die nu bij ons leeft: “wanneer mogen we weer samenkomen?” Het is een belangrijke vraag en ik hoop dat dit document die vraag duidelijk beantwoordt.

Is ons primaire doel als volgelingen van Jezus, zo snel mogelijk weer bij elkaar komen? Hoewel mijn hart er naar verlangt, ben ik zelf geconfronteerd met een vraag die voor mij veel belangrijker voelt dan alle andere vragen.

Geloof ik nog dat Jezus zijn gemeente aan het bouwen is, ook als zijn volgelingen hun wekelijkse samenkomsten niet meteen terugkrijgen zoals ze dat gewend zijn?

Laat die vraag nog even landen. Ook als we niet fysiek bij elkaar kunnen komen, geloven we nog dat Jezus zijn werkt blijft doen door de kracht van de Heilige Geest?

Ik geloof dat we “de onderlinge bijeenkomst niet moeten nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.” (Hebreeën 10:25) Maar laten we ook scherp in gedachten houden, het primaire doel van de gemeente van Jezus Christus is niet om bij elkaar te komen. We bestaan niet om gewoon te bestaan! Ons primaire doel en onze bestaansrecht is samen het evangelie te verwezenlijken op deze aarde, samen het leven van Jezus te laten zien, samen zijn werk door te zetten en zijn boodschap door vertellen.

Mijn oprechte hoop voor ons, nu dat de maatregelen voor onze samenkomsten beginnen te versoepelen, is dat ons primaire doel blijft ook primair in onze harten, en dat we Hem beter leren volgen samen.. bij elkaar.