

Oasis Makers

DE WEKELIJKSE UITGIFTE VAN OASE BERGEN

JAARGANG 3 | WEEK 38 | 2020

De onverwachte bloemen

Chris Green

Er was eens een dame, een boerin die een groot bloemenveld plantte. Ze heeft lang over dit werk gedroomd. Haar nauwgezette plannen waren gemaakt en de schetsen van hoe het er op een dag uit zou zien, hingen als behang op haar muren. Toen kwam de dag dat ze haar plan in gang zette. Ze heeft zelf de loopgraven gegraven. Zelf heeft ze de bedden verhoogd. Zelf plantte ze de zaadjes in die bedden; zaadjes van elke kleur bloem die je je in de grond kunt stoppen. Ze verzorgde dat vers gezaaide veld met zoveel aandacht en detail, ze gaf het op de juiste momenten water, ze liet de zaden onder de oppervlak zitten, geduldig wachtend tot ze door de grond braken en tot bloei kwamen. De burens merkten op hoe geordend en mooi het veld was, ook al was het nog maar aarde. Het was aarde dat verzorgd was, aarde dat hun verbeeldingskracht kietelde met zijn potentieel. Ze vroegen zich af hoe mooi het zou zijn als wat ze had geplant uit de grond zou komen... (Lees meer op pagina 3)



EXILES

BLOOMING IN THE MARGINS
DEEL 1: BABYLON

NEDERLANDS

- 13 SEPTEMBER** - *EEN TEGENCULTUUR* (DEEL 1); DANIEL 1: 1-21
- 20 SEPTEMBER** - *EEN TEGENCULTUUR* (DEEL 2); 1 PETRUS 1:13-19
- 27 SEPTEMBER** - *SAMEN VERTROUWEN OP GOD* (GEZINSDIENST); DANIEL 2:1-49
- 4 OKTOBER** - *ALLERDAAGSE AFGODEN*; DANIEL 3:18-30
- 11 OKTOBER** - *NOOIT DOOR HET VUUR ALLEEN*; DANIEL 3:18-30
- 18 OKTOBER** - *SOEVEREIN* ; DANIEL 4:1-37
- 25 OKTOBER** - *EEN STEM VAN GELOOF IN BABYLONIË* (GEZINSDIENST); DANIEL 5:1-31
- 1 NOVEMBER** - *NEDERIG VRIJMOEDIGHEID*; DANIEL 6:1-28
- 8 NOVEMBER** - *SAMENWERKEN MET GOD IN GEBED* (DEEL 1); DANIEL 9:1-27
- 15 NOVEMBER** - *SAMENWERKEN MET GOD IN GEBED* (DEEL 2); DANIEL 9:1-27
- 22 NOVEMBER** - *DE HART VAN DE KONING IN DE HAND VAN DE HEER* (GEZINSDIENST); EZRA 1

ENGLISH

- 13 SEPTEMBER** - *A COUNTER CULTURE (PART 1)*; DANIEL 1: 1-21
- 20 SEPTEMBER** - *A COUNTER CULTURE (PART 2)*; 1 PETER 1:13-19
- 27 SEPTEMBER** - *TRUSTING IN GOD TOGETHER (FAMILY SERVICE)*; DANIEL 2:1-49
- 4 OKTOBER** - *EVERYDAY IDOLS*; DANIEL 3:18-30
- 11 OKTOBER** - *NEVER IN THE FIRE ALONE*; DANIEL 3:18-30
- 18 OKTOBER** - *SOVERIEGN* ; DANIEL 4:1-37
- 25 OKTOBER** - *A VOICE OF FAITH IN BABYLON (FAMILY SERVICE)*; DANIEL 5:1-31
- 1 NOVEMBER** - *HUMBLE BOLDNESS*; DANIEL 6:1-28
- 8 NOVEMBER** - *PARTNERING WITH GOD IN PRAYER (PART 1)*; DANIEL 9:1-27
- 15 NOVEMBER** - *PARTNERING WITH GOD IN PRAYER (PART 2)*; DANIEL 9:1-27
- 22 NOVEMBER** - *THE HEART OF THE KING IN THE HAND OF THE LORD (FAMILY SERVICE)*; EZRA 1

DE ONVERWACHTE BLOEMEN (CONT.)

... En toen kwam de dag dat het gebeurde. Het kale veld vol met geulen brak uit in rijen en rijen met prachtige bloemen, elke kleur bloem die je je kunt voorstellen, elke kleur meesterlijk toegewezen aan zijn eigen rij. De rijen leken zich uit te strekken tot in de eeuwigheid, als gekleurde wegen naar de hemel. Op de dag dat ze bloeiden, stuurden ze hun zoete geur de lucht in en de huizen in. Het bloemenveld maakte dat alles er omheen heerlijk aanvoelde.

Maar op een dag, vrij plotseling en onverwachts, stierf de boerin. Omdat er geen familie meer was om haar werk te erven en geen levende ziel om haar visie op dat veld voort te zetten, werd het geveild en verkocht aan de hoogste bieder. Een jongeman, vol ambitie, kocht het. Zijn bedrijf was echter niet dat van de schoonheid, maar van winst, op welke manier dan ook. Hij kwam met visioenen, niet van het kweken van bloemen, maar van het fokken van varkens en hen verkopen voor de slacht.

Het was een trieste dag toen de ploegen op dat veld reden, hun banden scheurden door die zorgvuldig gegraven rijen, de tanden van de ploeg graafden de prachtig gegroeide bloemen op. De modder bedekte alle kleuren terwijl de ploegen ze allemaal met geweld naar de buitenranden van het veld duwden. Toen de daad werd verricht, was het veld nat en kaal en aan de randen lagen grote, verspreide hopen modder en dode bloemen.

De zomer kwam, toen de herfst en daarna de winter. Buren vergaten de schoonheid van het veld en de zoete geuren. Nu was het allemaal modder en varkens. Een stank hing over het veld en kroop in hun huizen als de wind waaide (en de wind waaide elke dag). Maar na de winter kwam de lente. Toen gebeurde er iets nieuws, iets heel onverwachts in dat veld.

Op een late namiddag keek de jonge, ambitieuze man uit zijn raam en zag een menigte mensen zich verzamelen aan de rand van zijn veld. Hij trok zijn modderige laarzen aan en liep over zijn veld om uit te zoeken wat er aan de hand was. Toen hij stond waar ze stonden, hoefde hij geen woord te zeggen. Hij zag het ook.

De hopen modder en dode bloemen die de ploegen een jaar eerder hadden gemaakt, waren allemaal tot leven gekomen. Elk van hen was nu bedekt met het mooiste assortiment bloemen dat je ooit hebt gezien - niet meer in keurige rijen maar nu door elkaar heen. Paars en geel en rood en blauw en oranje en wit spruiten uit het vuil en reikte uit naar de middagzon. Het licht leek te dansen op elk bloemblaadje en liet de pigmenten in elke kleur zien. Een zacht briesje kwam op dat moment en droeg een zoete bloemengeur in de lucht terwijl het over de gezichten van de mensen spoelde.

Daar in de marge van dat vuile, stinkende veld, gebeurde er iets wonderbaarlijks. Ongewenste, onverwachte bloemen bloeiden en maakten dat alles er omheen weer heerlijk aanvoelde.

**UNEXPECTED FLOWERS (ENGLISH VERSION OF THE COVER STORY)
WRITTEN BY CHRIS GREEN**

There was once a lady, a farmer who planted a great field of flowers. Long had she dreamt about this work. Her meticulous plans had been made and the sketches of how it would one day look papered her walls. Then the day came when she put her plan into motion. She herself dug the trenches. She herself raised the beds. She alone planted the seeds in those beds; seeds of every color of flower you can imagine tucked purposefully into the ground. She tended that freshly sown field with such attention and detail, giving it water at all the right times, letting the seeds sit beneath the surface, patiently waiting for them to break through the soil and to bloom. The neighbours remarked at how ordered and beautiful the field was, even while it was still only dirt. It was dirt that had been cared for, that tickled their imaginations with its potential. They wondered how beautiful it would be when what she had planted would spring up from the ground.

And then the day came when it happened. The barren field filled with trenches broke out into rows upon rows upon rows of beautiful flowers, every color of flower you can imagine, each color masterfully assigned to its own row. The rows seemed to stretch out into eternity, like coloured roads to heaven. The very day they bloomed they sent their sweet smell out into the air and into the homes all around. The flower-field made everything around it feel lovely.

But one day soon after that, quite suddenly and unexpectedly, the farmer died. With no family left to inherit her work and not a living soul to carry on her vision for that field, it went to auction and was sold to the highest bidder. A young man, full of ambition, bought it. His business was not that of beauty, however, but of profit by any means. He came with visions, not of growing flowers, but of raising pigs and selling them for slaughter.

It was a sad day when the plows drove onto that field, their tires tearing through those carefully dug rows, the teeth of the plow digging up the beautifully grown flowers. The mud covered all the colours as the plows pushed them all violently to the outer edges of the field. When the deed was done, the field was wet and bare and at the margins were large, scattered mounds of dirt and dead flowers.

Summer came, then autumn and after it winter. Neighbours forgot the beauty of the field and its sweet smells. Now it was all mud and pigs. A stench hung over the field and crept into their houses when the wind blew (and the wind blew every day). But after winter came spring. That's when a new, quite unexpected thing happened in that field.

Late one afternoon, the young, ambitious man looked out his window and saw a crowd of people gathering at the edge of his field. He put on his muddy boots and walked across his field to find out what was going on. When at once he stood where they did, he did not have to say a word. He saw it too.

The mounds of mud and dead flowers that the plows had made a year before had all sprung to life. Each of them were now covered with the most beautiful assortment of flowers you have ever seen - no longer in neat rows but now mixed in together. Purples and yellows and reds and blues and oranges and whites sprouted out of the dirt and reached out toward the afternoon sun. The light seemed to dance off of each petal, showing off the pigments in every color. A gentle breeze came at that very moment and carried a sweet floral scent into the air as it washed across the people's faces.

There in the margins of that dirty, smelly field, a wonderful thing happened. Undesired, unexpected flowers bloomed and made everything around it feel lovely again.

NEDERLANDS

Afgelopen zondag:

Zondag mochten we Co Kempeneers verwelkomen. Hij sprak uit 1 Petrus 1 over dat we Heilig zijn. Hij had benoemd dat hij een lijst had gemaakt over wie ben ik in Christus? Dit willen we met jullie delen.

Deze zondag:

Dit wordt onze eerste gezinsdienst en we hebben er onwijs veel zin in! Vera heeft een hele leuke interactieve dienst voorbereid voor jullie! We kijken ernaar uit om met alle leeftijden samen te zijn. Vergeet niet zelf drinken en snacks mee te nemen als je dit voor jezelf of je kinderen wilt.

Community Meeting

8 oktober om 19.30 hebben we onze herfst Community Meeting. Hier zullen we jullie een update geven over de gemeente. Het is fijn als jullie hier bij kunnen zijn. Als je voor de één of andere reden niet kunt komen kan je ook via Zoom deelnemen.

Reserveren:

Vind je het leuk om deze zondag ook naar de samenkomst te komen? Reserveer dan nu je stoel en dan zetten we die voor je klaar! <http://oasebergen.nl/reserveren>

Vertaling en live stream:

We kunnen helaas niet meer vertaling aanbieden voor mensen die niet in de dienst aanwezig zijn. Wat waren we blij dat de live stream het zondag goed deed! Fijn dat de mensen thuis deel konden zijn van de dienst in de PCC.

Zet het in je agenda:

- 8 oktober Community Meeting, 19.30 @ PCC
- 18 oktober komt Johannes Woudstra bij ons spreken. dat hij een lijst had gemaakt over wie ben ik in Christus? Dit willen we met jullie delen.

ENGLISH

Last Sunday

On Sunday we welcomed Co Kempeneers. He spoke about 1 Peter 1 about the fact that we are holy. He mentioned that he had made a list about who am I in Christ? We want to share this with you.

This Sunday

This will be our first family service and we are looking forward to it! Vera has prepared a very nice interactive service for you! We look forward to being together with all ages. Don't forget to bring your own drinks and snacks if you want this for yourself or your children.

Community Meeting

8 October at 19.30 we will have our Fall Community Meeting. Here we will give you an update about the church. Please join us! If for some reason you can't come, you can also participate via Zoom.

Reserve:

Would you like to come to the service this Sunday? Then book your seat now and put it ready for you! <http://oasebergen.nl/reserveren>

Translation and Livestream:

The live stream has been working well in recent weeks, we are pleased about this. It is good that the people at home can participate in the service in this way. But of course we look forward to the day that we can all be together in one room.

Mark your calendar:

- 8 October Community Meeting, 19.30 @ PCC
- 18 October Johannes Woudstra is coming to speak.



Oase Bergen

GEZIENSDIENST
27 SEPTEMBER, 2020

- **Welkom**
- **Lied:** “Nummer 1” (*alle songteksten op volgende pagina*)
- **Thema introductie**
- **Liederen:**
 - “Het leven in mij”
 - “This little light of mine”
- **Bijbelverhaal Daniel 2:1-49**
 - “Samen vertrouwen op God”
- **Nadenken, vragen in groepje**
 - Lied: Houd vol
- **Bijbeltekst met Walter**
- **Lied:** De zegen van God



NUMMER 1

COUplet 1:

Ik wil de wereld echt zo graag vertellen
dat alles beter wordt.
Maar de wereld is zo groot;
ik kom tijd tekort.

COUplet 2:

'k Ben niet te stoppen,
ik ga door en blijf koel,
ik bereik mijn doel.
Ik pak mijn kans en ga er helemaal voor.
Want weet je: Hij is the best!

AANLOOP REFREIN:

Hij staat altijd klaar, altijd is Hij daar.
Hij houdt van iedereen
en laat ons nooit alleen.
Hij leert ons superveel.
Ja, Hij maakt het verschil.
Hij is mijn nummer 1!

REFREIN:

We dance together.
Hij houdt van ons forever.
Hands up, hands down
and turn around.

COUplet 3:

Kom op en laat het aan
de ander merken:
"Jij bent niet alleen".
Met elkaar de wereld beter maken.
Dat wil toch iedereen!

RAP:

1,2,3 let's go!
Wij zijn niet te stoppen, NO!
4,5,6 check.
Iedereen staat op z'n plek.
Klaar voor de start, af!
We halen alles uit de kast.
7,8,9,10. Iedereen doet mee!

HET LEVEN IN MIJ

Mijn hart gelooft, mijn mond belijdt
dat Jezus leeft, en leeft in mij.
Ik houd mij vast aan Hem
met alles wat ik ben,

mijn hoop is in zijn naam alleen.

REFREIN:

Immanuel, God dichtbij.
Hij is het leven, het vuur in mij.
Immanuel, God dichtbij.
Hij is het leven in mij.

Mijn hart gelooft, mijn mond belijdt:
waar ik ook ben, daar is Hij bij.
God toont zijn koninkrijk.
Ik draag zijn heerlijkheid
door zijn aanwezigheid in mij.

God is achter en voor mij,
omgeeft mij altijd.
Hij is boven en onder,
zelfs binnenin mij.

THIS LITTLE LIGHT OF MINE

This little light of mine
I'm gonna let it shine
Let it shine

Every where I go
I'm gonna let it shine
Let it shine

Even when I'm afraid
I'm gonna let it shine
Let it shine

This little light of mine
I'm gonna let it shine
Let it shine

HOUD VOL

Als het water bijna aan je lippen staat:
hou dan vol, hou dan vol.

Als je door de stormen van je leven gaat:
geef niet op en hou dan vol.

Want de God die ook bij Daniël was,
en hem redde uit gevaren,
houdt je als een vader stevig vast,
zal je helpen en bewaren.

Als je door een diep en donker dal moet
gaan:

hou dan vol, hou dan vol.

Als je soms voor hete vuren komt te
staan:

geef niet op en hou dan vol.

Want de God die ook bij Daniël was,
en hem redde uit gevaren,
houdt je als een vader stevig vast,
zal je helpen en bewaren

(2x)

Laat de moed niet zakken,
maar vertrouw de Heer.

Houd het hoofd omhoog.

God houdt je in het oog.

Zit niet bij de pakken neer.

God is steeds dichtbij en laat je nooit
alleen.

Hou dus vol, hou dus vol.

Geen probleem te groot, Hij helpt je er
doorheen.

Geef niet op en hou dus vol.

Geef niet op en hou dus vol.

Geef niet op en hou dus vol.

Hou vol!

DE ZEGEN VAN GOD

De zegen van God wens ik jou toe,
weet dat Hij jou nooit verlaat.

De zegen van God blijft bij jou,
overal waar je gaat.

Vrede voor jou en zijn hand op jouw
leven.

Liefde en vreugde zal Hij aan je geven.

(refrein)

(2x)

Vrede voor jou en zijn hand op jouw
leven.

Liefde en vreugde zal Hij aan je geven.

Givt

Gewoon blijven geven

Met Givt geef je
makkelijk, veilig
en **anoniem**





Oase Bergen

We bestaan om een oase van leven en vernieuwing te maken in Jezus' naam, in Bergen en overal waar de Heer ons heeft geplaatst.

We exist to make an oasis of life and renewal in Jesus' name, in Bergen and everywhere the Lord has placed us.